



KINDCENTRUM

Koningin Juliana

Nieuwsbrief

Nr. 7 – 29 november 2024

Inhoud

- Godsdienstige vorming
- Kijkmoment
- Afscheid bij de buitendeur
- Sinterklaasfeest
- Studiedag
- Kerstvieringen
- Kalender
- Ingekomen stukken
 - SNO: Theatervoorstelling, Samen de sprong naar de brugklas
 - Bibliotheek Eemland: oudernieuwsbrief - november 2024

Wachten

*Het is aanlokkelijk
om het ons gemakkelijk
te maken in de Adventstijd.
We kruipen onder een deken op de sofa.
We schrijven een cadeaulijst vol.
We zetten een kerstboom neer.
We dromen van een witte Kerst.
En we hopen dat God die vrede op aarde
Nu eindelijk eens waar zal maken.*

*Het is aanlokkelijk
om alleen maar te wachten
tot Kerst gebeuren zal.
Wij hoeven alleen maar uit te kijken
naar het kerstkind,
kaarsen aan te steken
en de tafel rijkelijk te dekken.
Dan zullen we zingen:
Vrede op aarde aan iedereen van goede wil.*

*Ik stel me voor dat God
ook wacht
tot Kerst gebeuren zal.
Hij kijkt uit naar ons, zijn mensen
die Hij alles gegeven heeft
om Zijn droom waar te maken:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar het goed is voor iedereen.*

Ann Verscuren



Godsdienstige vorming

Er valt veel te horen in de wereld om ons heen. Zeker als je erop gaat letten, merk je hoeveel geluiden er klinken. Je hoort zachte stemmen en geluiden op de achtergrond. Je hoort mensen die tegen je roepen of harde muziek. Wat we horen kan veel met ons doen: we kunnen er vrolijk van worden of we kunnen ervan schrikken, we kunnen ons er prettig door voelen of juist bang worden.

*In de Bijbelverhalen, die we horen in de Adventstijd, horen mensen bijzondere dingen. Het thema van deze Adventstijd is: **'Hoor je dat?'** Met de kinderen gaan we op zoek naar bijzondere, hoopvolle geluiden. Die geluiden klonken niet alleen in de tijd van de Bijbel; wie goed luistert, merkt ook vandaag hoe God van zich laat horen in onze wereld. En dáárom mogen we feest vieren.*

We beginnen de Adventsperiode maandag 2 december met een gezamenlijke opening, met alle kinderen in 'de Voorhof'. Dit gebeurt onder schooltijd.

Week 49 - - - 2 t/m 8 december 2024



Thema: Wat moet ik zeggen?

Vertellingen:

Een engel bij Zacharias, Lucas 1: 5 – 20

Zacharias kan niet meer praten, Lucas 1: 21 – 25

Een engel bij Maria, Lucas 1: 26 – 38

Week 50 --- 9 t/m 15 december 2024



Thema: Laat je horen!

Vertellingen:

Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1: 39 – 56
Johannes wordt geboren, Lucas 1: 57 – 80
De lofzang van Maria en Zacharias,
Lucas 1: 46 – 55 en 68 – 79

Nieuws vanuit Onderwijs



Kijkmoment

Wat een gezellige drukte was het woensdag 27 november om even over half 1, in de school. Veel ouders, grootouders, oppassers en vrienden werden door de kinderen meegetroond naar hun klaslokaal. Om samen te kijken naar hun werk en alles wat de kinderen maar wilden laten zien.

Mooi om te zien hoe trots de kinderen waren op hun werk!

Afscheid bij de buitendeur

Op school werken we eraan om de kinderen, meteen vanaf groep 1, zelfstandig te maken. Zelf je jas uitdoen, ophangen, je lunch in de bak doen, je eigen speelgoed pakken, later weer opruimen enz. Daarom hebben we er een gewoonte van gemaakt dat ouders niet elke dag meer mee naar binnen lopen om hun kind een handje te helpen (of het even snel voor hun kind te regelen...).

Voor de duidelijkheid: In de kleuterbouw mogen de ouders van *groep 1 op woensdagmorgen* nog even mee naar binnen lopen. De ouders van *groep 2* mogen dat op *vrijdagmorgen*.

Probeer u het op andere dagen te beperken, u helpt uw kind er juist mee om niet steeds mee te lopen! (Kinderen die net op school zitten vormen hier een korte periode een uitzondering op.)

Moet u iets melden aan de juf of meester, hou het dan kort of stuur een bericht via Parro.



Sinterklaasfeest

Op donderdag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. Sinterklaas en zijn Pieten arriveren om 08.25 uur op het plein voor de school, aan de Ekris-kant.

Alle ouders zijn natuurlijk van harte welkom om deze happening bij te wonen. Lukt het u niet om te blijven, dan kunt u uw kind afleveren bij zijn/ haar juf, die op het plein staat.

Als Sint en Pieten de school ingaan, verzamelen alle kinderen bij de eigen juf of meester. De groepen gaan om de beurt naar binnen, de ouders/ verzorgers mogen op het plein afscheid van hun kind nemen.

Komt u op tijd, deze dag?!



Studiedag

Op vrijdag 6 december heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.



Kersfeestvieringen

We vieren met alle kinderen het Kerstfeest op **woensdag 18 december**.
Alle vieringen beginnen om **18.30 uur**.



De groepen 1/2 in hun eigen lokaal.

De kinderen kunnen vanaf 18.15 uur gebracht worden, via de onderbouwingang. Na afloop blijven de kleuters in hun lokaal, vanaf 19.30 uur kunt u uw kind in het eigen lokaal ophalen, via de onderbouwingang. De juffen blijven in het lokaal tot alle kinderen gehaald zijn.

(Mocht u uit 'de Voorhof' komen, dan hoeft u niet 'overhaast' te vertrekken, om een jonger broertje of zusje op te halen).

De groepen, 3, 3/ 4 en 4, samen met hun ouders in 'de Voorhof'.

De zaal gaat open vanaf 18.15 uur.

De kinderen zitten op gereserveerde plaatsen bij elkaar.

De groepen 5 t/m 8 in de aula van de school.

De kinderen kunnen vanaf 18.15 uur naar binnen, via de hoofdingang.

Na afloop van de vieringen bent u, samen met uw kind(eren) van harte welkom op het sfeervolle plein voor chocolademelk en/of glühwein.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Activiteiten Commissie.



Kalender

Maandag 2 december

Gezamenlijke opening in 'de Voorhof', onder schooltijd

Donderdag 5 december

Sinterklaasfeest (vanaf 08:25 uur op het plein)

Vrijdag 6 december

Studiedag voor het Team, alle leerlingen vrij

Vrijdag 13 december

Nieuwsbrief 8

Woensdag 18 december

Kerstvieringen 18:30 – 19:30 uur

Aansluitend Chocolademelk en Glühwein op het plein

Vrijdag 20 december

Begin van de kerstvakantie voor alle groepen om 12:00 uur

Ingekomen stukken

SNO: Samen de sprong naar de brugklas

Voor alle kinderen van groep 8 en hun ouders,

Wij nodigen u van harte uit voor de theatershow *De Grote Sprong (naar de brugklas)*, een inspirerende en humoristische voorstelling die volledig in het teken staat van de spannende overstap van groep 8 naar de brugklas.

Wanneer: 16 december 2024

Tijd: 19:00 uur

Locatie: de CAMP

Waarom deze show?

De overstap naar de middelbare school is een belangrijke mijlpaal voor basisschool leerlingen. *De Grote Sprong* biedt een unieke, herkenbare en meeslepende kijk op de uitdagingen en kansen die deze overgang met zich meebrengt. De voorstelling helpt kinderen om zich voor te bereiden op deze nieuwe fase, en geeft ook ouders en leerkrachten waardevolle inzichten om hen daarbij te ondersteunen.

Voor wie is deze voorstelling bedoeld?

Deze voorstelling is speciaal ontwikkeld voor groep 8-leerlingen, hun ouders, leerkrachten en schoolleiders.

Aanmelden kan via: www.sportinwoudenberg.nl of door de qr-code te scannen op de flyer in de bijlage.

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

SAMEN DE SPRONG NAAR DE BRUGKLAS

AAN ALLE OUDERS EN
KINDEREN VAN GROEP 7 EN 8

**DE GROTE
SPRONG**
Theater & interactie

Zonder
kleerscheuren
naar de overkant

**ONTDEK OP HILARISCHE WIJZE
WAAR WE ALLEMAAL MEE
WORSTELN**

Een frisse kijk op de
overgang naar de brugklas,
vol uitdagingen, handige
tips én plezier.

**MELD JULLIE SNEL AAN
VOL = VOL**



Maandag 16 december om 19:00

Sportcafé de Camp, Woudenberg



WAAR BLIJF JIJ ALS OUDER ALS DE WERELD VAN JE KIND 180 GRADEN DRAAIT?

Voor zowel kinderen als ouders verandert er veel als ze naar de middelbare school gaan. Ineens fietst je kind kilometers alleen naar school. Eigen boterhammen mee naar school is niet cool.

WAAROM WILLEN MIJN OUDERS DE HELE TIJD VAN ALLES WETEN?

Iedereen heeft de nieuwste telefoon en je net zo kleden als de rest hoort erbij. Je kind is niet meer de oudste, maar de jongste en op zoek naar houvast, nieuwe vrienden en zijn identiteit.

HOE LEG JE JE OUDERS UIT WAT ERIN JE OMGAAT? WAT DE NIEUWE REGELS ZIJN VAN JOU EN JE VRIENDEN?

De Grote Sprong geeft moed om te springen en zonder kleerscheuren en als jezelf aan de overkant terecht te komen.

EN WAT ZEG JE EIGENLIJK TEGEN JE NIEUWE VRIENDEN ALS JE EEN ANDERE MENING HEBT OF HET ERGENS NIET MEE EENS BENT?

Wij nodigen jou en je kind van harte uit om de ouder-kindavond De Grote Sprong bij te wonen in Sportcafé de Camp in Woudenberg. Deze vindt plaats op 16 december 2024 om 19:00 uur.



Nieuws van **de Bibliotheek** **Eemland**

Passend lezen

Heb je een leesbeperking door bijvoorbeeld ADHD of dyslexie? Dan kan lezen soms moeilijk zijn. Word lid van Passend Lezen. Tot 18 jaar is dit gratis en krijg je toegang tot Superboek. Met de gesproken boeken en karaoke-boeken van Superboek wordt lezen leuk!

Link: <https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek>



Betrouwbare informatie over veilig en slim gebruik van internet en (sociale) media

Media zijn overal aanwezig in het dagelijks leven van kinderen. Ze kunnen prikkelen, verbinden en ontspanning bieden. Maar media kunnen ook onrust veroorzaken, verslavend werken en soms zelfs leiden tot psychische klachten. Op www.hoezomediawijs.nl vind je betrouwbare informatie voor kinderen vanaf 10 jaar over veilig en slim gebruik van internet en (sociale) media.

Link: www.hoezomediawijs.nl



Veilig samen groeien!

Boekentips van de Bibliotheek Eemland

- *Vandaag komen we niet meer thuis*, Enne Koens, vanaf ongeveer 10 jaar
Mirza (10) wordt door zijn vader meegenomen met de auto. Hij heeft geen idee waar ze naartoe gaan. Dan komt hij erachter dat ze op de vlucht zijn naar een ander land.
Link: <https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/opac/9997/catalog/title-detail/WISE/1690160?qs=Vandaag%20komen%20we%20niet%20meer%20thuis&scope=anything&titleNavIndex=0&titleNavRouteName=search&titleNavTotal=2162>
- *Isabelle en de boeven*, Michelle Robinson, vanaf ongeveer 5 jaar.
Isabelle groeit op in een gezin vol boeven, maar is zelf een heel braaf meisje. Lukt het haar om trouw te blijven aan zichzelf tussen al die dieven en insluipers?
Link: <https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/opac/9997/catalog/title-detail/WISE/1674089?qs=michelle%20robinson&scope=anything&titleNavIndex=2&titleNavRouteName=search&titleNavTotal=21>
- *De boom die een wereld was*, Yorick Goldewijk, vanaf ongeveer 9 jaar.
Sfeervolle, sprookjesachtige verhalen over dieren die in en rond een oude boom leven, met gekleurde illustraties.
Link: <https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/opac/9997/catalog/title-detail/WISE/1725237?qs=de%20boom%20die%20een%20wereld%20was&scope=anything&titleNavIndex=0&titleNavRouteName=search&titleNavTotal=96>
- *Samen hier*, Oliver Jeffers, vanaf ongeveer 4 jaar.
Een vader verwelkomt zijn pasgeboren zoon en geeft hem een rondleiding over de wereld. Hij vertelt over de aarde, de planeten, over land, zee en lucht, over het menselijk lichaam, mens en dier, en tijd.
Link: https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/opac/9997/catalog/title-detail/WISE/1038628?qs=samen%20hier&scope=anything&filter=mediumTypeCode_is_PRN&titleNavIndex=0&titleNavRouteName=search&titleNavTotal=2401

